



# Emmanuelparochie

**Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:**

**Heilige Alphonsus de Liguori te Slagharen**

## Henk Bols 40 jaar dirigent

Op zondag 27 mei heeft Henk Bols uit handen van pastor Noordink in de H. Alphonsus de Liguorikerkerk te Slagharen de Gregoriuspenning ontvangen als dank voor 40 jaar dirigentschap.

Henk heeft in 1978 samen met zijn zwager Herman Veltrop het katholieke kinderkoor "de Vrolijke Nootjes" opgericht en heeft vele jaren met veel plezier dit koor gedirigeerd. Daarnaast richtte hij een jeugdorkest op, dat ook op trad in de katholieke kerk in Slagharen. Maar het bleef niet bij deze activiteiten in de H.



Alphonsus de Liguorikerkerk. Henk ging ook

dirigeren bij het koor EMM in Oud-Lutten, bij Clavis in Vriezenveen, bij Euphonia in Gramsbergen en tot op de dag van vandaag is hij dirigent van het Fatimakoor, behorend bij de Onze Lieve Vrouw van Fatima geloofsgemeenschap op De Belte.

De afgelopen 18 jaar heeft Henk ook het koor Cornel gedirigeerd in Slagharen. Hij heeft begin dit jaar aangegeven daar te willen stoppen als dirigent i.v.m. zijn gezondheid en leeftijd. Als waardering voor zijn werk, heeft koor Cornel in overleg met pastor Noordink een feestelijke viering samengesteld, waarin Henk Bols werd toegezongen door het koor en toegesproken door de voorzitter van het koor. Zij haalde tijdens haar toespraak herinneringen op aan de vele vieringen die het koor onder leiding van Henk Bols heeft opgeluisterd met zang. Ook noemde ze het samen gedeelde lief en leed en de CD's die het koor o.l.v. Henk gemaakt heeft. Tijdens haar toespraak vertelde ze



de volgende anekdote: "Bij de opnames was iedereen uitermate geconcentreerd en stil..... een unicum bij het koor waar altijd véél gedeeld moet worden, niet alleen in de pauze maar ook tijdens de repetities. Henk genoot van het opnemen van de CD's, hij zal wel gedacht hebben: "eindelijk zijn ze stil". Helaas hield de kerkklok geen rekening met onze opnames, het gebeurde nogal eens dat we er allemaal klaar

voor waren, doodse stilte en dan..... ja hoor, dan sloeg de klok en moest iedereen lachen..... wèg concentratie!"

Op 27 mei heeft Henk officieel afscheid genomen van koor Cornel tijdens een receptie die hem aangeboden werd door de locatieraad. Hij kreeg bloemen en als cadeau van het koor een handgeblazen glazen dirigent. Henk gaat door met het dirigeren van het Fatimakoor op De Belte en blijft in Slagharen het orgel bespelen tijdens uitvaarten.

## *Sint Brigitta te Ommen*

### Nieuws uit Ommen

Net als voorgaande jaren wordt er op twee **Ommer Bissingh dagen** een rommelmarkt gehouden bij de Brigitta-kerk. De rommelmarktdagen zijn gepland op **woensdag 1 en 8 augustus**. Op die dagen is er van alles te doen in het centrum van Ommen dus we hopen op veel kooplustigen en mensen die zin hebben in **een vers gebakken pannenkoek of een kniepertje**. De opbrengst van de rommelmarkt is voor het onderhoud aan het parochiecentrum en de tuin rondom de kerk. U bent ook van harte welkom. **Graag zien we u op 1 of 8 augustus**.

### *Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte*

Op **zondag 3 juni** werd 's morgens met prachtig weer, om 10.00 uur in De Belte onze jaarlijkse **sacramentsprocessie** gehouden, met pastor Wenker als celebrant.

Traditioneel ligt de voorbereiding van de processie **bij de kosters van de locaties De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen** van de Emmanuel Parochie.

Bij de Eucharistieviering en de processie werd de zang verzorgd **door leden van de kerkkoren van de vier genoemde locaties**. Ook het grote aantal misdienaars was een regionaal gebeuren. Vanuit de, met de hulp van veel vrijwilligers prachtig versierde kerk, ging **de processie met het allerheiligste naar het rustaltaar** bij het kerkhof.

Na de plechtigheden, gebeden en gezangen werd de processie vervolgd, **terug naar de kerk** en hier werd het officiële gedeelte afgesloten.

Naderhand konden in onze parochiezaal "De Zandbelt" **een honderdtal bezoekers** elkaar bij een kop koffie ontmoeten en hier was het dan ook een gezellige "volle bak".

**We zijn dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers en ook dankbaar voor de grote opkomst.**

### *Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld*

### Huldiging vrijwilligers bij het H. Hartfeest

**Zondag 10 juni** werd het jaarlijkse **H. Hartfeest** gevierd in de parochiekerk in Lemelerveld.

Tijdens dit feest wordt er **altijd aandacht besteed aan vrijwilligers** die al een hele tijd voor de kerk actief zijn. Pastoraal medewerkster Marga Klein Overmeen had het in haar overweging over **het ontstaan van de verering van het H. Hart van Jezus** en kerken die hieraan werden toegewijd. Zo ook onze kerk. **Vrijwilligers zijn een beetje het hart van Jezus**. Mooier en treffender kun je het niet zeggen.



Na afloop van de viering was er koffie in het parochiecentrum.

Hier werden Dinie Ruiter, Riek Hondeveld en Martin Haas extra in het zonnetje gezet omdat ze al heel veel jaren belangeloos hun werk doen voor de geloofsgemeenschap.

Bestuursleden van de locatieraad spraken lovende woorden over hen. **Dinie Ruiter (25 jaar vrijwilligster)** begon bij het kinderpastoraat, vertegenwoordigde onze parochie in de Raad van Kerken en later werd ze lid van de werkgroep die de woordcommunievieringen verzorgt en nu zorgt ze ervoor dat de voorgangers,

akolieten en misdienaars er tiptop bijlopen in schone en gestreken kleding. En ondertussen zingt ze ook al 25 jaar in het dameskoor.

**Riek Hondeveld helpt al 25 jaar mee** in de groep die ons kerkgebouw altijd voorziet van fraaie bloemstukken. En in de tussentijd was ze lid van de parochievergadering en hielp ze het kerkgebouw schoonmaken. Nu helpt ze ook nog mee in het seniorenpastoraat.

**Martin Haas (50 jaar vrijwilliger) is bijna geboren met de kerksleutels in de hand.**

Hij werd als kind al misdienaar, vervolgens akoliet en lector en daarna koster. Hij zat en zit nog in verschillende werkgroepen en is voorzitter van de pastoraatsgroep.

Allen kregen een oorkonde en bloemen.

**Mieke Spolder en Ria Veltmaat zijn ook 25 jaar vrijwilligster** maar zij konden deze morgen niet aanwezig zijn. Zij zullen op **een later tijdstip** worden gehuldigd.

De locatieraad prees, feliciteerde en bedankte de jubilarissen voor hun jarenlange inzet. "We kunnen niet zonder vrijwilligers en we zijn trots op deze mensen", werd er gezegd. Zonder vrijwilligers kun je als parochie niet bestaan.

**Vervolgens werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.**

### *Heilige Nicolaas te Lierderholthuis*

#### **ER KAN ZOVEEL MEER ALS JE DENKT**

Zondag 8 jul is op het feestterrein om 9.30 uur een communieviering. Voorganger is Pastor Jo Butti en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een gelegenheidskoor. Thema van de viering is. **Er kan zoveel meer als je denkt** Deze ochtend wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst is bestemd voor de Zonnebloem afdeling Heino – Lierderholthuis – Laag Zuthem. De Zonnebloem streeft er voor dat er in de samenleving ook ruimte is voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor wie persoonlijke contacten en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is Dat zij zorgeloos deel kunnen nemen in onze samenleving en van het leven laten genieten. Na afloop wordt er in de tent gezamenlijk koffie gedronken. Iedereen is van harte welkom.

#### **KORENDAG 2018**

**Enkele enthousiaste mensen** die de korendag in 2013 hebben georganiseerd t.g.v. het 150 jarig bestaan van de St. Nicolaaskerk, hebben weer **het initiatief genomen om een korendag te organiseren voor de koren van de Emmanuel parochie**. Er is een uitnodiging verzonden naar alle koren van de Emmanuelparochie. De belangstelling was enorm.

**Er hebben zich 17 koren uit onze parochie opgegeven, die 29 september acte de presents zullen geven.** In de middag pauze wordt er **een workshop** gegeven voor de koorleden maar ook de bezoekers kunnen hier aan deelnemen. De koren hebben al een tijdschema ontvangen zodat ze weten wanneer ze hun liederen ten gehore kunnen brengen. Ieder koor mag zelf weten wat voor liederen ze gaan zingen. **Dus zal het een diversiteit zijn van verschillende genres.**

**We starten om 29 september 2018 om 9 uur in de ST Nicolaaskerk in Lierderholthuis, we denken het muzikale programma rond 17.00u te hebben afgerond.**

Noteer deze datum vast in uw agenda want het zou jammer zijn dat u deze dag mist. We hopen U te zien en te horen, zodat ook u kunt genieten van elkaar en met elkaar van de mooie dingen die ons wordt geboden.

**Graag tot ziens en een zonnige vakantie gewenst,  
Korendag commissie, Lierderholthuis 2018.**

### *Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino*

#### **TERUGBLIK OP 10 JAAR TENTOONSTELLING IN DE RK KERK TIJDENS DE POMPDAGEN**

Tijdens de **kerkopenstelling met de pompdagen** is de kerk al vele jaren prachtig versierd en onze kerkelijke gewaden en altaar benodigdheden staan dan voor in de kerk. Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de kerk in 2008 kwam daar een tentoonstelling bij.

Dit jaar geeft de tentoonstelling in de kerk een overzicht weer over de afgelopen tien jaar maar deze staat niet in chronologische volgorde opgesteld.

2008 Ter ere van de patroonheilige van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kwam er een tentoonstelling van **Mariabeelden**. De beelden zijn in alle maten en kleuren.



- 2009 Iedereen kan in alle rust genieten van de **DVD** waarop alle hoogtepunten van de feest-activiteiten van het 150 jarig bestaan van de kerk te horen zijn. Het hele jaar door stond alles in het teken van 150 jaar RK kerk. Tevens werden er jubileum artikelen verkocht.
- 2010 Het is prachtig weer en hierdoor kwamen er enkele duizenden mensen met grote bewondering naar de **wijwaterbakjes** kijken. Vooral ouderen hebben honderduit gesproken over de vele en fraaie wijwaterbakjes.
- 2011 In juni staat een oproep in het Kerkepad. Hebt U een **doopjurkje** die wij mogen laten zien in de kerk tijdens de pompdagen? Lever het jurkje dan in op een hangertje met uw naam en adres. Extra gegevens van o.a. hoeveel kinderen zijn in deze jurk gedoopt en hoe oud is de jurk of andere weetjes zijn van harte welkom.
- 2012 Wanneer Jozef en Maria nu op pad waren gegaan, dan hadden ze verستeld gestaan. Veertig **stallen** op een rij, dat is wel heel gastvrij. Open deuren, een uitnodigend gebaar, de klus-sengroep heeft een slaappleaats al klaar.
- 2013 Er waren mooie en verschillende **bidprentjes**, devotieplaatjes en missaaltjes te bezichtigen.
- 2014 Een uitgebreide en mooie tentoonstelling van **kruisbeelden en rozenkransen**.
- 2015 Dit was het jaar van de publiekstrekker. Er waren bijna 100 **trouwjurken** in verschillende kleuren en maten te bewonderen. Ze zijn gedragen tussen 1949 en augustus 2015.
- 2016 Iedereen kon zich verwonderen over de **Symbolische Schikkingen**. Uitgangspunten voor de schikkingen zijn de thema's van het kerkelijk jaar, o.a. Advent, Kerst, Hemelvaart, Pinksteren en Allerzielen en de belangrijke momenten van het leven zoals doop, trouw en rouw.
- 2017 Een overrompelende **Iconen** tentoonstelling. Het waren allemaal unieke iconen met daarin iets wezenlijks en kwetsbaars van de maker zelf.

#### **Openingstijden tijdens de pompdagen zijn:**

Donderdag	<b>16 augustus</b>	10.00 uur - 17.00 uur
Vrijdag	<b>17 augustus</b>	13.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag	<b>18 augustus</b>	9.00 uur - 17.00 uur

#### ***Vanuit het pastoresteam***

#### **Vacare**

'Vacare' (latijn). Daar komt ons woord vakantie vandaan. Vacare betekent vrij zijn en ook leeg zijn, zoals een functie vacant is en dat wordt dan een vacature genoemd.

'Vacare' is tegelijk een term uit het kloosterleven. 'Vacare Deo' betekent voor de kloosterling: leeg worden voor God, je van binnen vrij maken zodat Gods stem, die door alle drukte van het alledaagse leven zo gemakkelijk wordt weggedrukt, gehoord kan worden. Die stem zegt: "Hou eens even op!" Want hij wil de mens rust geven.

Voor de meeste mensen vormt de vakantieperiode een welkome afwisseling. Eindelijk genieten van twee of drie weken vrije tijd! Sommigen trekken weg naar allerlei mooie, soms ver weg gelegen oorden. Anderen bezoeken interessante steden en doen onvergetelijke ervaringen op. Weer anderen, zoals ik, bezoeken iets om de hoek, waar even niets te doen is. Goed voor jezelf om even de accu op te laden. Maar welke christen legt zich er ook op toe om dan een beetje vrij te worden voor God? Juist in de vakantie? Hebben we nog wel enige notie van gelovige betekenis van het woord rust?

Onze maatschappij wordt beheerst door werken. Wie prestaties levert, telt mee. Haast iedere dag moeten deadlines worden gehaald. Continu klinkt de "ping" van de computer: weer een e-mailtje of een appje dat om beantwoording vraagt. Overvolle agenda's dragen bij aan een jachtig bestaan. Wie is er dan niet toe aan vakantie? Aan welverdiende rust?

Maar ook tijdens onze vakantie lukt het vaak maar moeilijk om echt tot rust te komen. We jakkeren eigenlijk gewoon door en vullen de tijd met dingen die ons bezighouden en afleiding bezorgen. Allerlei ontspannende activiteiten moeten gepland worden. Veel mensen zoeken hun vermaak in vertier, verstrooiing en nog meer drukte. In de moderne 'vakantieparadijzen' zijn stilte en rust ver te zoeken. En wanneer je weer thuis bent, vragen mensen wat je hebt gedaan? Niks. ....Niks??

Hoe komt dat toch? Waarom zijn we van die rusteloze zoekers geworden? Waarom moet zelfs de vrije tijd volgepland worden. Dan wordt vrije tijd niet meer dan een arbeidspauze en vakantie een heel-gevulde leegte. We ontnemen onszelf de mogelijkheid van 're- creatio': herschepping, op adem komen.

Rust is broodnodig. Anders raken we in de ban van onze nuttige activiteiten, zijn we verslaafd aan werken en worden we nog meer geboeid door geld en goed.

Rust geeft ruimte aan de verwondering in ons leven. Want alle dingen hebben hun geheim. Een geheim dat zich niet laat doorgronden met behulp van ons weten en kennen. Daarom kan een gelovige geen slaaf zijn die nooit rust heeft. Ook geen toerist die zich na een enerverend uitstapje weer voortsleept in de vermakelijke tredmolen van het bestaan.

'Vacare' betekent daarom ook: open staan, je helemaal overgeven aan wat je ziet, hoort en voelt. Als je zo open staat zie je wellicht heel bijzondere dingen. Je ziet opeens de schoonheid van een bloem, of de vrolijkheid van spelende kinderen, maar misschien ook het verdriet in de ogen van een medemens.

Als je zo open staat voor wat je tegenkomt, maak je het woord vakantie helemaal waar. Dan kun je tegelijkertijd, door dat alles heen, open staan voor God achter alles. Vakantie is een tijd van vacare Deo: verwachtingsvol open staan voor God die jou wil aanraken.

Gerard Noordink, pastor

### ***Parochiebestuur***

#### **Afscheid en een nieuw begin**

In februari 2013 ben ik door de bisschop benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie. In de afgelopen vijf en een half jaar heb ik veel mensen mogen ontmoeten. In die ontmoetingen heb ik me nogal eens verwonderd, verwonderd over het geloof en de Kracht die in mensen kan leven. Ter gelegenheid van mijn 12,5 jarig jubileum als priester heb ik daar wel wat over gezegd. In deze parochie heb ik mij oprecht thuis gevoeld. Met veel plezier heb ik mogen werken met collega's, parochiebestuur en met vele vrijwilligers. Eind augustus komt hier een eind aan.

Voor mij persoonlijk breekt in het nieuwe seizoen een nieuwe periode aan. Door de bisschop word ik gezonden naar twee parochies, de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de H.H. Franciscus en Clara parochie te Twello en omgeving. Als priester van het bisdom weet ik, dat ik na een bepaalde periode in een parochie te hebben gewerkt, gewoond en mijn leven heb gedeeld, naar een andere plek kan worden gezonden. Door herverdeling van priesters binnen het bisdom heeft de bisschop mij nu naar Apeldoorn en de Veluwe gezonden. Voor mij is het dubbel. In ruim vijf jaar, heb ik veel mensen mogen ontmoeten en een band mee opgebouwd. Je gaat je hechten en ik merk dat ook parochianen zich aan mij gaan hechten. Dit loslaten is ook voor mij moeilijk. En natuurlijk, in de nieuwe parochies wacht mij een toekomst met veel uitdaging en ontmoetingen, waar ik me hopelijk ook over mag verwonderen. Op donderdagavond 30 augustus om 19.00 uur neem ik in de viering te Hoonhorst afscheid. Het pastorale team gaat in die viering mee voor. Ik hoop u daar nog te zien. Het gaat u en al uw dierbaren goed, Gods onmisbare zegen toegewenst voor onze Emmanuelparochie en voor de werkzaamheden van de nieuwe pastoor.

Met hartelijke groet,  
Pastoor Hermens



## Emmanuel parochie

### Uitnodiging

Na ruim vijf jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest,  
wordt onze pastoor Hans Hermens per 1 september a.s.  
door de bisschop gezonden naar  
de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de  
H.H. Franciscus en Clara-parochie in Twello en omgeving.

Wij nemen als Emmanuelparochie **afscheid** van pastoor Hermens  
in een speciale viering op  
**donderdag 30 augustus 2018 om 19.00 uur in de**  
**H. Cyriacuskerk, Kerkstraat 16 te Hoonhorst.**

U wordt van harte uitgenodigd voor deze afscheidsviering.  
Na de viering bent u welkom bij zaal Kappers,  
alwaar een kopje koffie klaar staat en  
er gelegenheid is persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Hermens.

Hopende u daar te ontmoeten.

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie