



Emmanuelparochie

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Sint Brigitta te Ommen

Kerken Open 2018

Ook dit jaar hebben de kerken uit Ommen hun deuren geopend tijdens **de Bissingh woensdagen**. Op de vijf woensdagen waren er in **de Hervormde Kerk Paaskaarsen** te bewonderen vanuit de diverse deelnemende kerken, dit m.b.t. het thema: Licht. Er was tevens gelegenheid voor een moment van bezinning tijdens een korte viering. Deze werd **elke week voorgedaan door voorgangers vanuit de kerken**.

De Brigitta Kerk was eveneens opengesteld. Er was elke woensdag **live muziek**, gespeeld door drie muzikanten op orgel en saxofoon. Op de **twee rommelmarktdagen** was het bezoekersaantal boven verwachting. Bezoekers kwamen uit binnen- en buitenland! Mede dankzij alle vrijwilligers is de kerk openstelling weer een succes geweest.

Rommelmarkt

Net als voorgaande jaren waren de rommelmarkten tijdens twee Ommer Bissinghdagen weer bijzonder geslaagd. Met hulp van 32 vrijwilligers zijn een **enorme hoeveelheid spullen verkocht**: gereedschap, bouwmaterialen, speelgoed, puzzels en boeken. Ook het gezellige punt om koffie te drinken en een kniepertje of pannenkoek te eten, werd goed bezocht.



Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte

Emmanuel Wandeltocht 23-09-2018 bij OLV van Fatimakerk De Belte

Het is er heerlijk weer voor. Trek de wandelschoenen maar aan voor een wandeltocht georganiseerd vanuit de Emmanuelparochie.

De wandeling is **ongeveer 7 km** en u loopt in en rond De Belte-Schuinesloot.

Langs deze route vindt u de **dassenburchten** en staan de **lakenvelders** te grazen in de wei. Kortom een schitterende route; **o.a. door het Lotter-bos**.



Aan het begin van de tocht zal **de wandelroute** worden uitgereikt. Voor de mensen die minder mobiel zijn; **er is een huifkar beschikbaar**.

Degene die met de huifkar meewillen, dienen zich vooraf aan te melden bij Ben Nijhof, bereikbaar via 06-30939220 of per mail bj.nijhof@comveeweb.nl

Iedereen, dus ook mensen van andere kerkgenootschappen en buitenkerkelijken, **is van harte welkom**. Voorafgaand aan de wandeling wordt er **vanaf circa 13.15 uur koffie en thee** geserveerd in ons **parochiehuis de Zandbelt**. (naast de kerk).

Datum: 23-09-2018:

Start wandeling: 14.00 uur

Locatie: RK kerk OLV van Fatima, Geert Migchelsweg 6, 7776 RW Slagharen

Einde wandeling: circa 16.00 uur

Na afloop is er gelegenheid om wat 'fris' te drinken.

De deelname is (natuurlijk) gratis!!

Locatieraad OLV van Fatima De Belte

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Nationale Ziekendag 2018

Zondag 9 september is **het Nationale Ziekendag**. Het doel van deze dag is om het **contact tussen zieken, mensen met een beperking en gezonde mensen te bevorderen** en er voor te zorgen dat we niet vergeten dat wij als mensen – ziek en gezond – samen door het leven gaan.

De plaatselijke afdeling van **de Zonnebloem (Heino – Laag Zuthem – Lierderholthuis)** is voorafgaand aan en tijdens dit weekend druk met de voorbereiding van o.a. het inkopen van **de presentjes**, en een overzicht te maken waar ze bezorgd gaan worden. De **verzorgingshuizen** in Heino of in de buurdorpen waar dorpsbewoners verblijven worden vrijdag 7 september of zaterdag 8 september bezocht door en krijgen een percentje **van de kinderen van de basisschool of de Dolfijn uit Heino of van vrijwilligers van de Zonnebloem**. Wie op zaterdag 8 of zondag 9 september een kerkdienst bijwoont in Heino, Laag Zuthem of Lierderholthuis, wordt in de gelegenheid gesteld **om een presentje mee te nemen naar een parochiaan die nog zelfstandig thuis woont**.

Korendag in Lierderholthuis

29 september 2018, zal er door de **"korendagcommissie Lierderholthuis"** een korendag worden georganiseerd.



Deze dag zullen er **17 koren deelnemen uit de Emmanuelparochie**, die van allerlei liederen ten gehore zullen brengen. Vanuit elke locatie is er minimaal een deelnemend koor.

Naast het luisteren naar de koren is er de mogelijkheid om mee te doen aan **een zang workshop, van 11.45u tot 12.15u**. Na de lunchpauze gaan we verder met de workshop van 13.15u tot 13.45u.

Voor deze muzikale dag willen we u allemaal uitnodigen, in de St. Nicolaaskerk in Lierderholthuis die **begint om 9.30u en eindigt om 16.00u**. Vanaf **9.00u** is er koffie in het dorpshuis.

Wij willen iedereen deze dag uitnodigen, die het leuk vinden om naar diverse koren te luisteren.

De toegang is de gehele dag gratis.

Wij als “Korendagcommissie Lierderholthuis” zien u graag 29 september in Lierderholthuis.

Van de bestuurstafel:



**Emmanuel
parochie**

Uitnodiging

Per 1 september 2018 is **pastoor André Monninkhof**
door kardinaal Eijk benoemd
tot pastoor van de Emmanuelparochie.

Op **vrijdag 28 september a.s. om 19.00 uur**
wordt tijdens een plechtige Eucharistieviering in de
O.L.Vr. Tenhemelopneming kerk, Canadastraat 24 te **Heino**,
pastoor André Monninkhof geïnstalleerd
door vicaris mgr. R.G.W. Cornelissen.

Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking
met pastoor André Monninkhof.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie

Vanuit het pastoresteam

Dank

Ik zit nu op mijn werkkamer, op de pastorie in Twello. Een week, waarin veel is gebeurd, ligt achter me. Ik heb afscheid genomen van de Emmanuelparochie, ik ben verhuisd en inmiddels geïnstalleerd als pastoor van de Emmaüs- en de H.H. Franciscus- en Clara-parochie. Met dankbaarheid kijk ik terug op het afscheid. Op de Eucharistieviering, op al die vriendelijke woorden: van de vicevoorzitter, mw. Schoorlemmer, van mijn collega Joop Butti, van de burgemeester, het lied van het pastoraal team en vooral van al die parochianen. Dat doet goed, heel goed.

Tijdens de preek in de afscheidsviering heb ik kunnen zeggen dat ik met veel vreugde in de Emmanuelparochie heb kunnen werken; veel geloof en hoop heb ik mogen ontmoeten. Ik ben dankbaar en ik vind het mooi dat er hier in onze parochie vrijwilligers, bestuursleden, teamgenoten, parochianen zijn geweest die aandacht voor je hadden. Mooi te weten dat er mensen zijn die aan je denken, die met je meeleven, die zo af en toe laten merken: ‘ik ben er voor je’. Wanneer ik dat beseft, weet ik: ‘God is ook niet ver weg’, door alle moeilijkheden heen. Dan laat Hij toch even de zon in mijn leven opgaan. God ontmoeten, dat doe je niet, als levend mens, maar wel af en toe sijpelt er iets door van zijn Licht, van zijn aanwezigheid. Voor mij ligt dat vaak in de ontmoeting met mijn medemens. Die ontmoetingen, het zijn voor mij verhalen, verhalen waarin ik me het allermeest in kan verwonderen en waardoor ik me laat inspireren. Waar ik merk, mijn hart wordt geraakt, ja zelfs

aangeraakt. En vreemd misschien, maar op zulke momenten besef ik, dat ik even, met die ander, een onderdeelje wordt van het grote verhaal. Dat Verhaal van God met mensen. Het is voor mij niet mogelijk om alle mensen persoonlijk te bedanken, maar mijn woorden van dank zijn gericht aan de vele mensen, die hebben gereageerd op mijn afscheid door middel van een kaartje, een vriendelijk woord, een cadeautje, en hun aanwezigheid bij de afscheidsviering en de receptie.

Ik wens de Emmanuelparochie en u en al uw dierbaren Gods zegen van harte toe.

Vrede en alle goeds!

Pastoor Hans Hermens

Liturgie en diaconie

Boerderij-viering



Op **zondag 21 oktober** houden we een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de **familie Langenkamp, Vennenbergweg 10 te Dalfsen.**

De boerderij-viering heeft als thema "met hart, hoofd en handen".

De landbouw moet zich voortdurend aanpassen aan de wat de markt en maatschappij vraagt.

Om op verantwoorde wijze gezond en goedkoop voedsel te produceren; dat vraagt inzet van hart, hoofd en handen.

De viering begint om **10.00 uur** met koffie.

De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid wordt door Pastoraal Werker Marga klein Overmeen.

Na de viering is er gelegenheid om de boerderij van de familie Langenkamp te bezichtigen.

De koeien worden in een vrijloopstal gehouden, hierin kunnen zij vrij rond lopen, voor dierwelzijn een ideale situatie.

De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.



Diaconie

Beste mensen in Nederland,

De alles verwoestende watervloed op 16 en 17 augustus is nu voorbij. Deze watervloed was de ergste in de geschiedenis van Kerala. Het regende drie dagen continu, van de 48 waterdammen zijn er 38 doorgebroken. Daardoor is de hele deelstaat Kerala die net groot is als Nederland overstroomd.

Omdat zoiets niet denkbaar was voor de mensen weigerden ze om weg te gaan. Mensen die een huis hebben met twee verdiepingen gingen naar de tweede verdieping. Maar water bereikte in vele plaatsen ook de tweede verdieping. Velen moesten daarom gered worden met boot en helikopter maar ook een aantal zijn verdronken.

Rond 500 mensen zijn overleden aan de vloed. Twee miljoenen mensen moesten hun huis verlaten naar tijdelijke kampen.

Nu schijnt de zon weer volop. Maar er zijn vele mensen die met pijn in het hart en tranen in de ogen rond lopen omdat ze niet naar huis terug kunnen gaan. Velen hebben geen huis meer. Vele anderen zien hun huizen maar ze kunnen niet naar binnen omdat deze huizen elk moment kunnen instorten. Velen kunnen ook naar hun huizen terug maar deze zitten vol modder. Ze moeten hard werken om de huizen weer schoon te krijgen. Dat is de situatie na de vloed langs de rivieren.

Dit is een periode waarin de saamhorigheid van mensen goed te zien is. Mensen gaven eten, kleding, medicijnen en materiaal voor de huizen en geld voor de slachtoffers van de vloed. De regering doet ook wat het kan doen. Het grootste werk na de vloed is het schoonmaken van de met modder gevulde huizen. Jonge mensen van verschillende plaatsen komen om schoon te maken. Ook militairen en vele vrijwilligers helpen met schoonmaken. Het zal maanden duren om alles schoon te krijgen.

Mensen die terug zijn gegaan naar hun huizen moeten helemaal opnieuw beginnen. Huizen repareren, meubelen kopen, ja alles wat nodig is moet gekocht worden om weer een normaal leven te kunnen leiden. Dat kan een hele poos duren.

Velen zijn hun land kwijtraakt vanwege land verschuivingen in bergachtige gebieden. Duizenden huizen moeten opnieuw gebouwd worden voor mensen wiens huizen zijn verwoest. Heel veel huizen moeten gerepareerd worden. Vele wegen en bruggen moeten weer aangelegd worden. De regering probeert geld in te verzamelen van alle kanten om reconstructie zo snel mogelijk te laten verlopen. Gelukkig geven vele mensen hier in het binnenland en mensen die in het buitenland wonen geld om deze mensen te helpen. Ook religieuze organisaties proberen direct mensen te helpen door financiële bijdrage te geven voor reparaties van huizen.

Ook heb ik een locatie geïdentificeerd waar ik me op ga concentreren. Daar ga ik nu de kinderen helpen met nieuwe schoolboeken en hun ouders helpen met de reparatie van huizen medicijnen, kleding en andere hulp die ze nodig hebben.

Ik wil jullie dan ook hartelijk danken voor de bijdrage die we mogen ontvangen in samenwerking met het Pastor Thomas Fonds

Iedere kleine bijdrage kan ook een grote troost zijn voor de mensen hier.

Hartelijke groeten,

Pastor Thomas

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL13RABO 0138641242

t.n.v. St. Pastor Thomas Schoolfonds

Gemeenschapsopbouw

Nieuwe website Emmanuelparochie

Het is zover, de nieuwe website is in gebruik genomen.

De eerste twee weken van september wordt er nog aan de website gewerkt om "de puntjes op de i" te zetten.

Het is een website voor de gehele Emmanuelparochie inclusief de geloofsgemeenschappen.

Er zijn vijf geloofsgemeenschappen die nu al meedoen met de nieuwe website, dat zijn De Belte, Hardenberg, Hoonhorst, Ommen en Slagharen. De overige geloofsgemeenschappen zijn via een link bereikbaar.

De nieuwe website is compact en overzichtelijk met veel aandacht voor het gemakkelijk plaatsen van nieuwsberichten.

Veel dank aan het enthousiasme en de inzet van allen die aan deze website meewerken.

De nieuwe website is te vinden op: <https://www.emmanuelparochie.nl>



Pastoraal artikel van de maand

Onwijs gelovig?

Het Offerfeest (Id al-Adha) in de Islam wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes echter niet. Vervolgens klonk de stem van God en die stuurde vervolgens een engel naar profeet Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen. Het verhaal van de binding van Izaak (Akedah) wordt in de synagoge gelezen op de tweede dag van Rosh Hashanah, het joodse nieuwjaar. In onze liturgie wordt het verhaal van het offer van Abraham gelezen als tweede lezing in de paaswake.

Een offer is een gave, meestal aan goden, maar soms ook aan andere machten of doden. Het doel kan zijn om de goden gunstig te stemmen, hen te bedanken, om een goede gezondheid te krijgen, een rijke oogst, om hulp te krijgen, om vergiffenis te vragen. Het achterliggende principe is dat de offeraar geeft, opdat de goden teruggeven. Wat ten offer gegeven wordt, moet van waarde zijn: eerstelingen van de oogst, dieren en zelfs mensen kwamen in aanmerking. Mensenoffers kwamen wereldwijd voor: bij de Azteken in Mexico, in het oude China, bij de oude Egyptenaren, bij de Grieken, bij de Romeinen en bij de Germanen. In het oude Kanaän werden eerstgeborenen aan de Moloch geofferd, een praktijk die door Israël scherp werd veroordeeld. Jodendom, Christendom en Islam hebben het ritueel offeren van mensen altijd verworpen. Israël werd door Mozes en de profeten namens God steeds streng gemaand de heidense praktijk van de kinderooffers niet na te volgen (Leviticus 18,21; Jeremia 7,31; Jeremia 19,4-5; Jeremia 32,35). Kinderooffers zijn een gruwel in Gods ogen.

Ik geef het bekende verhaal in Genesis 22,1-18 nog even verkort weer:

In die dagen stelde God Abraham op de proef. Hij zei tot hem: "Abraham." Abraham antwoordde: "Hier ben ik." God zei: "Ga met Izaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen als brandoffer op." De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Izaak met zich mee, en kloofde hout voor het brandoffer.

Bij de berg Moria aangekomen, gaf Abraham zijn zoon Izaak het hout voor het brandoffer te dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes.

Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Izaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout.

Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe: "Abraham, Abraham!" En hij antwoordde: "Hier ben ik."

Hij zei: "Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij god vreest, want gij hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden."

Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon.

Abraham kreeg van God de opdracht zijn zoon te offeren, maar werd - toen hij dit wilde uitvoeren - op het laatste moment daarvan weerhouden door een engel van God. Als reden voor die opdracht staat in Genesis 22,12: testen of Abraham "godvrezend" was, ofwel of hij ontzag had voor God. Voor Christenen was het echter niet zozeer het ontzag, als wel het geloof van Abraham waar het verhaal om draait. Abraham geloofde dat God machtig genoeg was om de doden tot leven te wekken en daarom kreeg hij zijn welbeminde zoon Izaäk terug (Hebr.11,17-19). Groot was daarom het geloof van Abraham; hem komt alle zegen toe! Zijn zoon Izaäk droeg het hout gewillig op naar de berg van zijn lijden, zoals ook Jezus deed naar de berg Golgotha. Net als Abraham heeft God Zijn geliefde Zoon niet gespaard, maar heeft Hij Jezus overgegeven. God handelde niet uit ontzag en blinde gehoorzaamheid zoals Abraham, maar uit liefde voor de wereld. Waar de engel Gods nog ingreep bij het offer van Izaäk, greep God niet in bij het offer van Jezus. God doet wel iets anders: Hij antwoordt door Jezus op te wekken uit de doden (Hand. 3,15).

Het verhaal van de 'binding van Izaäk' is steeds omstreden, want hoe verhoudt de gehoorzaamheid van Abraham om zijn zoon te offeren zich tot het verbod op mensenoffers? Heeft Abraham God wel goed verstaan? Zou deze God eenzelfde mensenoffer vragen als de Moloch? Groot is het ontzag en blind de gehoorzaamheid van Abraham: hij gaat met zijn zoon op weg om hetgeen hij gelooft als 'Gods wil en bevel' ten uitvoer te brengen. Wie het verhaal tot zich laat doordringen, fronst de wenkbrauwen en vraagt zich af: hoe kon Abraham zoiets doen? Had Abraham niet moeten protesteren en iets zeggen als: 'God, bent U nu helemaal mesjogge geworden? Vraagt U mij nu werkelijk om Izaäk, mijn welbeminde, te offeren? Hoe komt U daar nu bij? U bent toch de Moloch niet?' Niets van dit alles: Abraham gehoorzaamde als een blindgelovige en leek ondertussen hetzelfde te doen als de heidenen deden. En het had werkelijk niet veel gescheeld of Abraham had Izaäk inderdaad geofferd. Gelukkig stak de engel Gods er nog net op tijd een stokje voor: 'Abraham, Abraham... waar ben jij in godsnaam mee bezig?' Groot was het geloof van Abraham, ja, misschien wel te groot. Want geloof kan ook blind maken en dat maakt religie tot een gevaarlijk goedje. De gelovige Abraham moest blijkbaar nog een hoop leren: vooral om zijn verstand niet te verliezen.

Misschien geeft het verhaal van het offer van Abraham voor ons reden om eens na te denken over al die 'mensenoffers', zogenaamd in de Naam van de Allerhoogste. God wil helemaal geen offers, Hij wil dat mensen elkaar barmhartig bejegenen (Mt.9, 13) en dat zij elkaar recht doen. Religie blijft (ook) mensenwerk, met alle misleidende gevaren van dien.

J. Butti

Agenda

Er gaat van alles gebeuren ergens in onze geloofsgemeenschappen. Geef dat door aan het secretariaat: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl dan kan iedereen die deze brief leest ervan mee profiteren.