



Emmanuelparochie

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Sint Brigitta te Ommen

In de maand december heeft **de Caritas 34 kerstpakketten** bezorgd bij inwoners van Ommen die wel iets extra's kunnen gebruiken. De ontvangers waren erg blij met dit **steuntje in de rug**. Dit kon worden betaald door de Caritas en door giften van parochianen. Ook zijn er door **de gezamenlijke kerken van Ommen** enveloppen met geld rondgebracht voor de minima. Totaal **135 enveloppen met €20,- voor alleenstaanden en €40,- voor gezinnen**.

Heilige Cyriacus te Dalfsen

Stampot buffet RK kerk H. Cyriacus groot succes!



Afgelopen vrijdag was de belangstelling tijdens het **stampotbuffet in het Emmagebouw** aan de Emmastraat erg groot en deze werd dan ook heel druk bezocht. **Ruim 80 mensen** hadden zich opgegeven en aangemeld, maar ook **de jeugd was met ruim 20 personen** prima vertegenwoordigd. Dit n.a.v. jubileumfeest van 200 jaar kerk in Dalfsen. Ook werd tijdens dit buffet **Riky van der Vegt-Kamphuis** gehuldigd voor haar vele vrijwilligerswerk in en rond de kerk. Ze heeft nu officieel afscheid genomen van haar vele taken zoals **het wekelijkse collecteren, het schoonmaken van de kerk en het harken op het RK parochiekerkhof** aan de Wilhelminastraat in Dalfsen. Kortom, ze werd geroemd als een vrijwilliger die altijd klaar stond voor onze parochiegemeenschap, aldus **locatievoorzitter Jos Ramaker** van de H. Cyriacusparochie in Dalfsen. Ze ontving uithanden van de voorzitter een mooie oorkonde en een bos bloemen.

De maaltijd werd **verzorgd door de werkgroep o.l.v. Rikus van der Vegt**. Hij had samen met zijn werkgroep er een smakelijke en goed verzorgde maaltijd van gemaakt, maar ook voor de kinderen ontbrak **natuurlijk de patat en de frikandel niet**. Na nog enkele bekende rondes **“rad van fortuin”** en de bekendmaking en de dank voor de vrijwilligers van **de kerstmarkt door Ton Niens** ging een ieder na het toetje tevreden huiswaarts.



Pastoor André Monnikhof van de Emmanuelparochie dankte iedereen voor de komst en sprak **zijn volle waardering** uit voor de grote opkomst. De **familie Mosterman** was overigens met 20 personen koploper bij de deelname. Tevens maakte Arnold Mosterman bekend dat hij de kerkhof-taken van Riky v.d. Vegt over gaat nemen. En hiermee kwam rond 21.00 uur een einde aan een prima avond die om 17.00 uur was begonnen.

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld **80 jaar ZijActief Lemelerveld**



Met een kerkdienst, receptie, diner en een cabaretavond heeft **ZijActief haar 80-jarig bestaan** gevierd. Het feest werd geopend op dinsdag 11 december met een viering uit dankbaarheid in de H. Hartkerk. **Voorzitster Annie Kelder** ontstak na haar openingswoord **een kaars voor de zieke leden en ter nagedachtenis aan alle overleden leden**, die tachtig jaar geleden de basis hebben gelegd van de jubilerende vrouwenvereniging.

Voorgangster pastoraal werkster Marga klein Overmeen keek terug op **het belang van vrouwenverenigingen voor de**

samenleving. Aan het eind van een sfeervolle dienst, opgeluisterd met zang van **het dameskoor**, werd het feest voortgezet in het parochiecentrum. De voorzitster kon hier in haar welkomstwoord **diverse afgevaardigden van ZijActief regio Salland** en andere genodigden verwelkomen.

Onder genot van een hapje en drankje werd het een gezellige middag, waarin de bestuursleden ditmaal ook in het zonnetje werden gezet. Zij werden namens de leden beloond **met een kerstbakkie en een gezamenlijke High Tea**.

Tot slot bedankte voorzitster Annie Kelder al de genodigden en leden voor hun aanwezigheid en sprak de hoop uit dat "85 jaar" ZijActief ook gevierd mag worden.



Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Hans bedankt

Maandag 21 januari 2019 is **Hans Oosterwijk op 69 jarige leeftijd overleden**.

Het is voor de geloofsgemeenschap Lierderholthuis een harde en onwerkelijke boodschap om iemand uit ons midden te verliezen **die ruim 20 jaar vol met activiteiten op allerlei gebied in onze kerk actief is geweest**.

Hans was als voorzitter van de locatieraad bij ons allen geliefd om zijn **grote betrokkenheid en bescheidenheid**. Hij bleek vooral in moeilijke kwesties, **met geduld en vriendelijkheid**,



de belangen van de parochie en van de belanghebbende op een communicatieve manier te behartigen. Op zondag 9 september 2018 is Hans voor deze verdiensten met **de Willibrordpenning** onderscheiding. Wij denken graag terug aan **zijn warme persoonlijkheid en zijn gezegde "doe maar gewoon, geen poespas"**.

Sint Stephanus te Hardenberg

Bezinningsdag in het klooster bij Denekamp

Op 19 januari jl. gingen **18 parochianen uit Hardenberg** naar het klooster bij Denekamp voor een **bezinningsdag**. Daar aangekomen stond de koffie voor ons klaar met heerlijk gebak.

Een ieder had een voorwerp meegenomen dat **symbool stond voor een belangrijke persoon of gebeurtenis uit zijn of haar leven** en daar werden tijdens de “kennismakingsronde” de mooiste verhalen bij verteld. De 5 zusters die ons de hele dag begeleid hebben, hadden ook hun eigen voorwerp en hun eigen verhaal, het ijs was meteen gebroken. Er bleken 6 zusters uit Indonesië te wonen in het Franciscanessenklooster, waarvan de jongste 3 dertigers waren die nog maar 4 maanden in Nederland waren. Soms moesten we elkaar bijna met handen en voeten iets duidelijk maken, maar we spraken de taal van elkaars hart!

Na de kennismakingsronde, bekeken we **een film over het leven van Franciscus**.

Na de film werden we **door zuster Christella ingedeeld in 3 groepen en iedere groep werd met dezelfde 3 vragen op pad gestuurd:**

1. Mensen zijn pelgrims. Ervaart u zichzelf ook als pelgrim?
2. Wat heeft u in de film aangesproken?
3. Wat zegt Franciscus u over de navolging van Jezus?

We begonnen **de wandeling** met 5 minuten nadenken in stilte, daarna gingen we in de drietallen het gesprek aan over de 3 vragen. Het leverde verrassende antwoorden op!

Terug in het Elisabethhuis, stond er een **geweldig 3-gangen diner** voor ons klaar, heerlijk! Ook bijzonder: we baden voor het eten niet alleen het Onze Vader, maar zongen ook samen het **Ubi Caritas** en na het eten zongen we “**Laudate Omnes Gentes**”, zomaar spontaan tweestemmig!

Het middagprogramma begon met **een rondleiding over het kloosterterrein**, waarbij we ons verwonderd hebben over de grootte van het terrein en de vele gebouwen. Ook bekeken we de prachtige kapel, waar nog dagelijks vieringen gehouden worden. Daarna was het weer tijd voor koffie en thee (deze keer met heerlijke bonbons) en vervolgens gingen we in twee groepen de antwoorden op de vragen nabespreken. Dit leverde boeiende gesprekken op!

Dit onderdeel eindigde met de vraag: “wilt u een korte brief schrijven aan Franciscus waarin u de ervaringen van deze dag verwerkt?” Een ieder ging daar op zijn of haar eigen manier mee aan de slag, prachtig om te zien hoe verschillend iedereen daarmee om ging en welke mooie resultaten het opleverde!

Voordat we het wisten, waren we alweer bij het laatste onderdeel van de dag aangekomen: de slotviering. Tijdens deze viering hebben we **met elkaar gebeden, gezongen en de brieven aan Franciscus** zijn voorgelezen. Eén van de deelnemers had ook nog **een prachtig gedicht** meegenomen, dat ze ook wel met ons wilde delen. Een heel mooi einde van een bijzondere dag, die zeker voor herhaling vatbaar is!



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Zet jij de bloemetjes nog buiten?

Zondag 10 februari 14.30 uur

Het Dorpshuus in Heino heeft weer **een gezellige middag voor ouderen**. Mede dank zij de opbrengst van **de veiling "Tikkum af"** en de collecte van de dienst met de Pompdagen. **Weg met die geraniums!** Vrolijke verhalen, grappige columns en allerlei verschillende activiteiten over de ouderdomsverschijnselen en de dilemma's van het pensionado-bestaan.

Anneke Schep vertelt op humoristische wijze over het leven van pensionado's en specifiek over haar eigen belevenissen als oudere. Het belooft een onvergetelijke middag te worden met onderwerpen als: kipfiletjes en ouderdomsvlekken, met plezier het prothesetijdperk in, wel of niet op de kleinkinderen passen en wel of niet aan de slag als vrijwilliger?

De voorstelling duurt twee keer 45 minuten en begint om 14.30 uur. De entree is gratis, vanwege de beperkte ruimte dient u wel een toegangskaart af te halen bij de infobalie van het Dorpshuus.

Nieuws van het bestuur

Op 23 mei 2018 is de **AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)** van kracht geworden. Kern van elk **privacy-beleid** is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Tijdens **het overleg tussen bestuur en locatieraden** bleek dat er veel onduidelijkheden en vragen zijn over het nieuwe privacyreglement.

Zoals toen is toegezegd, zijn er de komende maanden **twee informatieavonden** gepland:

donderdag 7 maart 2019 om 19.30 uur in het parochiecentrum van Heino

en

donderdag 4 april 2019 om 19.30 uur in het parochiecentrum van Dedemsvaart.

De avonden zijn bedoeld **voor allen die werken met persoonsgegevens (ledenadministratie, actie KB), maar ook voor redacties van parochiebladen, website** enz. en voor alle andere belanghebbenden, c.q. belangstellenden.

Wilt u zich van te voren opgeven via: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl, zodat wij enig idee hebben op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

Nieuws van het team

Nashville

De hoofdstad van de Countrymuziek en sinds 2017 bekend vanwege een verklaring over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit. De ondertekenaars uit behoudende Protestante- en Evangelicale kringen wilden gezamenlijk een eenduidig conservatief geluid laten horen rond thema's als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. Daarbij wilden zij de Bijbelse 'normen en waarden' over seksualiteit en huwelijkstrouw centraal stellen. Deze Amerikaanse Nashvilleverklaring werd in december 2018 in een Nederlandse vertaling voorgelegd aan een selecte groep Nederlandse predikanten en - na ondertekening - in januari 2019 openbaar gemaakt. Inhoudelijke kern van de verklaring: het huwelijk is door God ingesteld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw. Seks voor of buiten het huwelijk, homoseksuele relaties en transgenderisme moeten worden afgewezen. Daarnaast is het in strijd met de bedoelingen van God als mensen 'zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit'. Deze stellingname wijkt af van het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk die *homoseksuele daden* afwijst en van *homoseksueel geaarde* mensen vraagt om in onthouding te leven. De *homoseksuele geaardheid* wordt dan als gegeven wel aanvaard, maar de *homoseksuele daden* niet.

Nu kan men erover twisten of er bij de Nashvilleverklaring terecht een beroep wordt gedaan op Bijbelteksten. Volgens David F. Greenberg [The Construction of Homosexuality, Chicago 1988] zijn homoseksuele daden van alle tijden, maar komen homoseksuelen, c.q. mensen met een *homosek-*

suele geaardheid in de Bijbel in het geheel niet voor. 'Seksuele geaardheid' is een relatief modern concept: pas in de 18^e-19^e eeuw begonnen mensen in zichzelf een exclusieve neiging tot seksualiteit met het eigen geslacht te onderkennen. Een afwijzing van *homoseksueel geaarde* mensen komt in de Bijbel dan ook niet voor. Een kritiek op *homoseksuele geaardheid* zoals in de Nashville-verklaring heeft in de visie van Greenberg dan ook geen Bijbelse grond.

De Bijbel heeft wel kritiek op *homoseksuele daden*. Oudtestamentische teksten als Genesis 18 & 19 en Leviticus 18,22 & 20,13 worden vaak aangehaald. In het Nieuwe Testament vinden we Romeinen 1,26-27.32 waar 'ontucht van mannen met mannen' wordt benoemd als een heidense dwaasheid, de dood waardig. Paulus spreekt over 'onterende verlangens' en 'tegennatuurlijke omgang' van mannen die van God zijn afgedwaald. Daarbij worden de *homoseksuele daden* voorgesteld als een *ontaarding van de natuurlijke seksualiteit* door 'goddelozen en zondaars', die 'alles wat heilig is verachten en ontwijden' (I Timoteüs 1,9-10). Dit laatste wordt ook zichtbaar in de context van prostitutie, zoals in de tempelprostitutie bij heidense heiligdommen. Steeds is er sprake van een *ontaarding van de seksualiteit* en die ontaarding betreft zowel prostitués als klanten. Er zijn teksten die handelen over *homoseksuele prostitutie*: Deuteronomium 23,18; I Koningen 15,11-12; I Korinthiërs 6,9-10.

Van *ontaarding* is er sprake wanneer men 'van God losraakt', c.q. wanneer seksualiteit niet (meer) door liefde geheiligd wordt. *Homoseksuele daden* worden door Paulus steeds voorgesteld als seksuele handelingen die onwaardig zijn door het ontbreken van heiligende liefde. Als de liefde ontbreekt, regeert de lust! Paulus beschouwt *homoseksuele daden* nergens als uitdrukking van liefde, maar enkel als *ontaarding* van de natuurlijke seksuele omgang. *Homoseksuele daden* hebben voor hem overigens niet het alléénrecht op *ontaarding*, want alle seksuele daden die *alleen maar* draaien om lust zijn volgens Paulus *ontaard*, want van God los.

Ik zou mij kunnen voorstellen dat Paulus vandaag de dag méér moeite zou hebben met de exploitatie en commercialisering van de seksualiteit en met de verwording van het menselijk lichaam tot lustobject en koopwaar, dan met de liefdevolle intimiteit van twee *homoseksueel geaarde mensen*.

Februari 2019

Joop Butti

Diaconie

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...”

Lemelerveld, januari 2019.

Betreft: uitnodiging bijeenkomst op 27 maart 2019

Beste medeparochiaan,

Op 27 maart 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...”

een middag met als **thema: Jakob naar de zin van het bestaan.**

In **de Wiekelaar {Oudleusen}** wordt op **7 april om 15.30 uur de musical “Jakob”** opgevoerd met bovengenoemd thema. Dit lijkt ons als werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...” een prachtige kans om ons samen met u in dit thema te gaan verdiepen.

We hebben **diaken Marc Brinkhuis** uit Deventer bereid gevonden ons vooraf **mee te nemen in het verhaal Jakob.**

Het verhaal gaat over de Bijbelse Jakob die met listen zijn broer Esau weet te onttronen, maar ook de Jakob die worstelt met God.

Het verhaal van Jakob kan over iedereen gaan. Ook wij hebben onze dromen die vaak anders uitkomen. Het verhaal kent herkenbare momenten in onze tijd van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet.



Jacobs
droomladder



Jakobs
verzoening
met Esau

We organiseren deze middag op:
Woensdag 27 maart om 13.30 uur
in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus Posthoornweg 6 in Lemelerveld.

Agenda:

13.30 uur, ontvangst met koffie/thee.

14.00 uur, welkom door de voorzitter mevr. Rosendaal-Kroes.

Korte bezinning door Pastor Marga Klein Overmeen

Marc Brinkhuis met: Jakob naar de zin van het bestaan.

Pauze met koffie/thee.

Vervolg Marc Brinkhuis en eventuele vragen.

**Mogelijkheid tot opgave Musical Jakob op 7 april,
of telefonisch bij: Coby v.d. Veen 0529-471439**

Mededelingen.

We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten.

De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift. **Graag tot ziens op 27 maart.**
Werkgroep; "Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg."